

İsteyip Alamamak

Ülkemiz son yıllarda gözle görülür bir sarmalda çaresizce bocalıyor. Cumhuriyet tarihimizin hiçbir döneminde bu duruma düşmemiştik.

Sürekli birilerinden bir şeyler istiyor ama alamıyoruz.

ABD'ye kanlı FETÖ çetesinin lideri Fethullah'ı ver diyoruz.

Vermiyor.

PKK/PYD-YPG ile işbirliği yapma diyoruz.

Yapıyor.

Silah verme diyoruz.

Veriyor.

Al Rakka harekâtına onları katma, bizi al diyoruz.

Almıyor.

Bu ne biçim müttefikliktir, ne biçim stratejik ortaklıktır diyoruz.

Tınmıyor.

PYD-YPG'yi tehdit ediyoruz; Suriye'de Fırat'ın batısına geçme, fena olur diyoruz.

Aldırmıyor.

63 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında üye olmak için nöbetteyiz. Bizi al artık diyoruz. Almıyor.

Bir türlü açmadığın fasılları aç diyoruz.

Açmıyor.

İki de bir ülkemizi eleştiren raporlar hazırlama diyoruz.

Hazırlıyor.

Eyyy Almanya diye haykırıyoruz. Ne kadar düşmanımız varsa topraklarında fink atıyor. Bunların iltica başvurularını işleme koyma, bize gönder diyoruz.

Tersini yapıyor, başvuruları işleme konuyor. Göndermiyor.

Ey Yunanistan diyoruz, FETÖ kaçakları ülkende. Bunları geri ver

diyoruz.

Vermiyor.

Kimden bir şey istesek elimiz boş kalıyor.

Hiç bu kadar yalnızlaşmamıştık bu iktidar döneminde yalnızlaştığımız kadar.

Allah'tan Suudi Arabistan, Katar, bir de Kuveyt var. Yeni stratejik ortaklarımız yani.

Bu mübarek ramazan günlerinde Rabbimize yakarmaktan başka bir çare kalmıyor.

Yüce Rabbimiz, bizi yalnızlıktan kurtar. Dertlerimize derman ol. Aklımızı başımıza devşir.

Amin.