

## Ufuk Kararırken...



Gezi ruhu ile AKP'ye karşı başlayan direnişi, 17 Aralık AKP-Cemaat çatışması, ardından Başbakanın oğlu Bilal Erdoğan ile çıkan ses kasetleri ve Bakan istifaları ne yazık ki geziyi unutturdu.

Her seçim döneminde yaptığı gibi AKP-Cemaat kavgası bir mağduriyet oyunu muydu acaba?

Ya da İstanbul Büyükşehir Başkanlığı için Sırrı Süreyya Önder'in aday olması kürt devletinin kurulma çabası ve Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için yapılan AKP ile BDP pazarlığı mıydı? gibi soru işaretleri oluşurken..

Sonuç olarak AKP, 17 Aralık alışkanlığını 30 Mart'ta da tekrarlayarak seçimlere karanlığın gölgesini düşürdü.

Ve dün özellikle Ankara'da seçim tarihinin en büyük sahtekarlığı yaptı. Üstelik bu sefer gizli saklı değil, göz göre göre..

Kaçırılan sandıklar, yakılan oy pusulaları, 1418 adet usulsüzlük tutanağı, elektrik kesintileri, erken yapılan balkon konuşması, ardından Ankara'da CHP'nin kalesi olan Çankaya'da ki oyların saklanması gibi gayri resmi yollarla oylar AKP'ye gitti.

Başbakan'ın %50 diye seslendiği kesimin o kadar olmadıklarını, yine de azımsanamayacak kadar çok olduklarını ve mağdur edebiyatı ile nasıl aldandıklarını, diğer taraftan bazı CHP seçmenlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmekten başka birşey yapmadığını gördük.

Tabi ki AKP seçmeninin yaptığı gibi biat kültürü yanlış, ama Kılıçdaroğlu'na bu zamana kadar sahip çıktığımız pek söylenemez.

Bu seçimde CHP'nin büyük illerden aldığı oylar yadsınamayacak kadar yüksekti, ilk aşamada ne kadar eleştirilse de

Kılıçdaroğlu'nun çok çalıştığı ve doğru bir strateji izlediği kanısındayım.

Şunu da unutmamak gerekir ki birçok CHP seçmeni büyük bir yanlışla düşerek, Mansur Yavaş'ın MHP kimliğinden dolayı CHP yerine BDP'ye oy vermesi de bu durumun nedenlerinden birisi oldu.

Ve bir başka acı gerçek de Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğinden dolayı bazı kesimler tarafından her zaman dışlandığı ve dışlanacak olması!

Oyun, yalan, hile ile kaybettik.

Türkiye'de güvenilecek kurum kalmadığından Yüksek Seçim Kurulu'na ne kadar güvenilir, itirazlar kabul edilir mi, edilmez mi orası meçhul...

Ama...

Bugün haksız bir kaybın hüznünü yaşasak da...

Biz davamızı kazanacağız...